

---

## Deel 2 De geboorte van Racing Club Haaltert<sup>12</sup>

---

We pikken de draad op waar we het vorige hoofdstuk hebben afgesloten.

Na de Duitse inval in mei 1940 was er dat jaar uiteraard geen sprake meer van voetbal, laat staan competitievoetbal.

Maar reeds in 1941 organiseerden een aantal jongelui, lid van de vroegere clubs Sinco en Hoger-Op, zich opnieuw om hun geliefkoosde sport uit te oefenen.

Blijkbaar was de grootste moeilijkheid een terrein te vinden in de gemeente zelf want men koos een geschikte weide op de Geraardsbergse steenweg in Heldergem, aan “den entrepreneur”. Het lokaal werd gevestigd bij Duym, in Heldergem, schoonvader van Albert Renneboogh (Celle Berken).

De spelers van het eerste uur waren: Désiré Allaer, Clement D’Haeseleer, Robert Gees, Achiël Herreman, Herman Herremans, Frans Hunninck, Gustaaf Lauwereys, Paul Meganck, Albert Renneboogh, Erwin Scheerlinck, Albert van Cauwenbergh (Mere), Frans Renneboogh, Albert Van Cauwenbergh (Krollen Ber), Emiel Van Cauwenbergh (Krolle Miel), Robert Van Cauwenbergh en Maurice Van Overwaelle.

Terzelfdertijd werden onder impuls van Sincobezieler Jozef De Graeve “De stormvogels” opgericht. In deze ploeg speelden o.m.: Albert Deleenheer Roger De Backer, Lucien De Schepper, Marcel De Vriendt, Eduard De Sutter, Maurice Elskens, Paul Herreman, Octaaf Hoebeeck, Jan Mally, Paul Raes, Omer Roelandt, Theophile Van der Maelen, Edward Van de Sijpe, Jozef Van Impe, Roger Van Hoorde en Marcel van Waeyenbergh. Helaas, een ernstige ziekte velde de initiatiefnemer en de Stormvogels kenden dan ook een kortstondig bestaan. De club is nooit “officieel” opgericht en speelde ook niet op een gereguleerd terrein, maar wel op een weide, “Kluësters meis” (waar nu optiek Van Pottelbergh is). Het “terrein” had ongeregelde afmetingen en men speelde in diverse opstellingen (gaande van 6 tot 11 man) enkele “matchen” tegen gelegheidsploegen uit Ede en “den Eekent”.

In 1942 moesten de spelers die in Heldergem voetbalden op zoek naar een nieuw terrein. Eerst verhuisde men naar de Achterstraat maar door tussenkomst van Albert en vooral Jozef Renneboogh kwam er een oplossing. Er werd een akkoord bereikt met Petrus Van Londersele (Roekes Peeken) en deze verhuurde zijn weide tegenover zijn hoeve in de huidige Windmolenstraat.

Een reorganisatie drong zich op en er werd een vergadering gepland op 21 juni 1942 in café 'De Wijngaard' (bij Celle Jef) op de Hoogstraat. Het trapkamertje was te klein en moeder Germaine werd uit de keuken gebannen zodat haar territorium ook dienstdeed als vergaderplaats. De archieven van wijlen Robert De Graeve bevatten een lijst met de aanwezige spelers, kandidaat spelers en bestuursleden.

Uit Haaltert waren het: Jozef Renneboogh (Hoogstraat), Frans Renneboogh (Eekent), Roger Scheerlinck (Molenstraat), Hector De Backer (Eekent), Paul De Graeve (Houtmarkt), Paul Meganck (Achterstraat), Maurice Van Overwaelle (Achterstraat), Erwin Scheerlinck

---

<sup>12</sup> Voor dit hoofdstuk, maakten we dankbaar gebruik van een artikel in het tijdschrift van de Heemkundige kring, 1999, nr. 2. Het artikel droeg als titel “Racing Haaltert 50 jaar jong” en werd geschreven door een groep oud-spelers o.l.v. Octaaf Hoebeeck. Ook hier hebben we de tekst getoetst aan wat verscheen in de pers en hebben we – waar nodig – wijzigingen aangebracht.

(Molenstraat), Désiré Allaer (Achterstraat), Achiel Herreman (Achterstraat), Frans Hunninck (Achterstraat), Robert Van Cauwenbergh (Kattestraat), Kamiel Baeten (Hoogstraat), Omer Roelandt (Stationsstraat), Jan Mally (Pluimstraat), Paul Herreman (Stationsstraat), Albert Deleenheer (Molenstraat), Octaaf Hoebeeck (Bosstraat), Marcel De Vriendt (Molenstraat), Maurice Elskens (Stationsstraat), Lucien De Schepper (Hoogstraat), Marcel Van Waeyenbergh (Hoogstraat), Eduard De Sutter (Muisstraat), Emile De Smet (Hoogstraat), Theofile Van der Maelen (Hoogstraat), Jozef Van Impe (Bosstraat) en Albert Van Cauwenbergh.

Uit Kerksken:

Gustaaf Lauwereys (Driehoek), Robert Gees (Driehoek), Herman Herremans (Dorp) en Edward Van de Sijpe (Bergstraat).

Uit Heldergerem:

Albert Renneboogh (Dries).

Uit Terjoden waren aanwezig Clement D'Haeseleer (Geraardsbergse steenweg) en Roger De Backer (Geraardsbergse steenweg) en er was ook één Aalstenaar Maurice De Leeuw.

De eerste belangrijke functies werden waargenomen door

- Jozef Renneboogh, (voorzitter),
- Frans Renneboogh (ondervoorzitter),
- Hector De Backer (penningmeester) en
- Roger Scheerlinck (secretaris).

Toen een naam diende gekozen te worden voor de nieuw opgerichte club gaf dit aanleiding tot enig dispuut. Enkele aanwezigen opteerden voor "Excelsior Haaltert". Dit voorstel werd prompt afgewezen werd door de ex-Sincospelers. "Excelsior" betekent "steeds hoger" en dit "geurde" te sterk naar het vroegere "Hoger-op". Uiteindelijk bereikte men een consensus rond de naam "Racing Haaltert" en secretaris Roger Scheerlinck kon het opgestelde reglement ter bespreking voorleggen.

De uiteindelijke goedkeuring gebeurde op 28 juni 1942.

We willen u de tekst van dit eerste reglement – dat een waar tijdsdocument is – zeker niet onthouden:

### **REGLEMENT DER SPELERS**

- 1) De spelers die verwittigd worden een match te spelen moeten ten minste een half uur voor den aanvang der match in het lokaal tegenwoordig zijn, en dit gebeurlijk ook voor de verplaatsingen.*
- 2) In geval een speler belet is een match te spelen moet hij ten minste 24 uren op voorhand een bestuurslid verwittigen, in geval dit niet gebeurt kan hij voor verscheidene matches geschorst worden.*
- 3) De spelers moeten zich altijd gedragen naar de onderrichtingen van het bestuur, en den Belgischen Voetbalbond en gedurende de match naar de onderrichtingen van hun aanvoerder die de plaatsvervanger is van het bestuur.*
- 4) De spelers moet zeer beleefd handelen tegenover den scheidsrechter en zijn bevelen met de grootste kalmte uitvoeren.*
- 5) Alle reparatiën aan équipement zijn voorloopig ten laste van de spelers.*
- 6) Zonder gegronde reden van belet zijn de spelers verplicht al de oefeningen en vergaderingen bij te wonen. Een speler die meer dan een maal de oefeningen of vergaderingen zal verwaarlozen zonder gegronde reden zal onwederroepelijk voor verscheidene matches uit de ploeg gezet worden. Het bestuur zal beslissen of de opgegeven reden grondig zijn. Indien de reden niet grondig is, zal de speler een boet van Frs. 5.- betalen.*
- 7) De spelers moeten zich van in het lokaal naar het terrein in groep begeven.*

- 8) Indien de aanvoerder gedurende de match aan spelers bevelen geeft van plaats te veranderen moet dit onmiddellijk geschieden.
- 9) In geval het bestuur feesten inricht en beroep doet op de spelers worden zij altijd vriendelijk verzocht hunne medewerking te verlenen.
- 10) Indien een speler ontslag wil nemen of naar een andere ploeg overgaan moet hij dit per brief aan zijn bestuur laten weten, hetwelke er zal over beslissen en de noodige maatregelen treffen.

Het kernbestuur stelde ook een overeenkomst op i.v.m. de huur van het terrein.

*De ondergetekenden Jozef Renneboogh, voorzitter, Frans Renneboogh, ondervoorzitter, Roger Scheerlinck, secretaris, Hector De Backer, schatbewaarder der voetbalclub 'Racing Haaltert' verklaren in leen ontvangen te hebben van Mijnheer Petrus Van Londersele, wonende Molenstraat Haaltert, eene weide gelegen Molenstraat, Haaltert voor de som van Fr 1000 (Duizend frank).  
De betaling zal geschieden als volgt: Fr 500 (vijfhonderd frank) bij den aanvang van het seizoen en Fr 500 (vijfhonderd frank) half seizoen.  
Haaltert, den 22 juni 1942  
Get.: de voorzitter, de ondervoorzitter, de penningmeester en de secretaris.*

Als we alles chronologisch op een rijtje zetten, kunnen we de geboorte van Racing Haaltert als volgt samenvatten:

1. Racing Haaltert werd principieel gesticht werd op 21 juni 1942.
2. De huurovereenkomst voor het terrein met Petrus Van Londersele werd op 22 juni 1942 officieel afgesloten.
3. Het op 21 juni 1942 opgestelde reglement werd na het afsluiten van de huurovereenkomst definitief vastgelegd en aangenomen op de vergadering van 23 juni 1942.
4. Het reglement werd namens het bestuur, vertegenwoordigd door de ondervoorzitter en de Secretaris, goedgekeurd op 28 juni 1942.

## WAAROM KREEG RACING HAALBERT HET STAMNUMMER VAN HOGER OP?

Dit heeft alles te maken met de brief waarin de stichting van de nieuwe club werd meegedeeld aan de KBVB en waarin om aansluiting werd gevraagd bij de voetbalbond.

Op 28 juni 1942 werd door Maurice De Brouwer, toenmalige secretaris van **Sportclub 'Hoger-op' Haaltert**, de volgende brief (met de hoofding van Hoger-Op) aan het Algemeen Bestuur van de KBVB gezonden. Deze brief is er de oorzaak van dat op 10 juli het stamnummer 2729 van 'Hoger-op' aan Racing Haaltert toegewezen werd.



Omwille van de leesbaarheid, geven we hieronder de tekst in gedrukte versie.

*Haaltert 28 juni 1942*

*Aan het algemeen bestuur van de KBVB*

*Heer Secretaris*

*Met deze wordt u bekend gemaakt welke verandering er plaats gehad heeft bij SC Hooger-Op Haaltert.*

*Eene vernieuwing van bestuur als volgt:*

*Voorzitter: Renneboogh Jozef, Hoogstraat 51 Haaltert*

*Ondervoorzitter: Renneboogh Frans, Eekent “*

*Secretaris: Scheerlinck Roger, Molenstraat “*

*Schatbewaarder: De Backer Hector, Eekent “*

*Lokaal: Renneboogh Jozef: café De Wijngaard Hoogstraat Haaltert*

*Kleedkamer: In 't lokaal*

*Terrein: Molenstraat Haaltert 250 v. 't lokaal (sic)*

*Kleding: groene trui met roode col  
zwarte broek*

*De club zal voortaan Racing Haaltert genoemd worden*

*Bede u voortaan te richten tot de nieuwe secretaris*

*Met hoogachting  
w.g. M. De Brouwer*

Op 10 juli kwam volgend antwoord van de KBVB, met een aantal bijkomende vragen:

<b>UNION ROYALE BELGE DES SOCIÉTÉS DE FOOTBALL-ASSOCIATION</b> Fondée en 1895 Affiliée à la F. I. F. A. et au C. N. / C. O. B. Association sans but lucratif Sous le Haut Patronage de S. M. le Roi	<b>KONINKLIJKE BELGISCHE VOETBALBOND</b> Opgericht in 1895 Aangesloten bij de F. I. F. A. en het N. C. / B. O. C. Vereeniging zonder winstbeleg Onder de Hooge Bescherming van Z. M. den Koning
SIEGE : RUE GUIMARD, 14 - BRUXELLES 4 ZETEL : GUIMARDSTRAAT, 14 - BRUSSEL 4	
TEL : 12.30.73 Adr. tél. { USPA } Bruxelles Tel. adr. { } Bruxelles	Compte Chèques Postaux { 311.04 Postcheekrekening {
BRUXELLES, BRUSSEL, den 10en Juli 1943.	
SERVICE DES AFFILIATIONS RÉFÉRENCES A RAPPELER DIENST DER AANSLUITINGEN HERHALEN BIJ ANTWOORD A/IH	3729.- Hooger-Op Haeltert.
<p>Mijnheer de Secretaris, <u>Bestuur van uw club.-</u></p> <p>Wij melden de ontvangst van uw brieven van 28 Juni en 5 dezer en namen goed nota van de huidige samenstelling van uw bestuur.</p> <p>Gelief ons ten spoedigste de volgende kaarten te laten geworden:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1° Een gewone aansluitingskaart (gele) voor de hh. RENNEBOOGH Jozef en DE BACKER Hector, die tot op heden geen deel uitmaakten van uw vereeniging;</li><li>2° Een bijzondere blauwe kaart voor de hh. RENNEBOOGH Jozef, RENNEBOOGH Frans, SCHERLINGK Roger en DE BACKER Hector.</li></ol> <p>Wij herinneren er U aan dat, luidens de voorschriften van artikel 55/b der reglementen, het bestuur van uw club uit ten minste 5 leden moet bestaan. Vermits gij ons slechts 4 personen aanduidt, verzoeken wij U het vijfde bestuurslid kenbaar te maken en ons de blauwe kaart op zijn naam toe te sturen.</p> <p><u>Benaming van uw kring.-</u></p> <p>Wij nemen er dus akte van dat uw vereeniging voortaan den naam van "Racing Haeltert" zal dragen. Gedoelde wijziging zal in het eerstkomend nummer van de bondsbladen bekendgemaakt worden.</p> <p>Induidels bieden wij U, Mijnheer de Secretaris, onze welgemeende groeten aan.</p> <p style="text-align: right;">NAMENS HET UITVOEREND COMITÉ De Algemeene Secretaris, <i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>N.S.- Hierbij de noodige exemplaren in te vullen en te onderteeke en door bevoegde personen. 6 bijlagen.-</p>	

Daar het bestuur uit minstens vijf leden diende te bestaan, kwam er een uitbreiding en werden volgende personen aan het bestuur toegevoegd: Emile Vervoort (Molenstraat), Alexis Van der Veken (ex-Sinco) Terjoden, Leon Van Impe (Ekent) en Paul Raes (Ede). De aansluitingskaarten werden ingevuld en bezorgd aan de KVBV.

Er volgde aanstonds ook een wijziging van de functies binnen het bestuur: Emile Vervoort<sup>13</sup> werd voorzitter en Jozef Renneboogh vervulde de functie van ondervoorzitter. "De Racing" kon voorgoed van start gaan!

Alvorens een chronologisch overzicht te geven van de prestaties van Racing Haaltert, willen we toch nog even stilstaan bij de terreinperikelen, die als een rode draad door de geschiedenis van de club lopen.

Na amper twee seizoenen verbrak Petrus Van Londersele omstreeks Kerstdag de huurovereenkomst voor het terrein in de Molenstraat en diende dringend een nieuw terrein gezocht te worden. Een voordeel was dat Theofiel Van der Maelen toen bij de reserveploeg speelde, waardoor vader Van der Maelen kon overgehaald worden een weide in het Nieuwstraatje (nu Baljuwsweg) ter beschikking te stellen. Gelukkig was de KBVB toen niet zo streng, want even buiten de zijlijn stond een prachtige boom met een weelderige kruin die over het veld hing en vaak het spel hinderde. De club speelde er tot het einde van het seizoen 1944-45.

De accommodaties op de vernoemde pleinen waren praktisch nihil. De scheidsrechters en de spelers namen hun intrek in geïmproviseerde kleedkamers in het voetballokaal op de Hoogstraat en vandaar ging het te voet naar de terreinen in de Molenstraat en via het Blokstraatje naar het veld van Van der Maelen.

In mei 1945 werd door Aimé Raes met Jan Van den Bossche onderhandeld om een weide in de Bosstraat (tegenover slagerij Van Herreweghe- "Faan") te huren. Na een principiële akkoord togen Emile Vervoort, Robert De Graeve, Alexis Van der Veken en Paul Raes bij Jan Van den Bossche voor de definitieve ondertekening.

Uit een verslag, opgesteld in het Frans door Aimé Raes, bleek dat er een onaanvaardbaar veto gesteld werd door Mevrouw Van den Bossche en de overeenkomst werd verbroken. Men kon dus opnieuw op zoek naar een terrein.

Dankzij de tussenkomst van Emile Vervoort kon de familie Coppens ("Clippeleers") overgehaald worden een weide op het "Katje" (Windmolenstraat) te verhuren. De club speelde er van 1945 tot 1958.

De eerste specifieke kleedkamers werden in 1948 opgericht op het terrein op het Katje. Dicht bij de straat en tegen de gevel van een aanpalende woning werden de "kleedhokken" in betonnen platen opgetrokken. Ze werden verwarmd met hoge kolenkachels waarop grote waterketels (marmiet) geplaatst werden. Na de match bevoorradde iedere speler zich met een kommetje. Voor de scheidsrechter werd een afzonderlijk keteltje op de kachel in het scheidsrechterslokaal geplaatst. De Racingspelers huisden in een lazaret van het Engels leger, voorzien van een plankenvloer en een schamele kachel.

Als afsluiting van het speelveld werden op een drietal meter van de krijtlijnen metalen paaltjes geplaatst, waaraan de terreinverzorger en/of bestuur en spelers voor de match een stevige metaaldraad bevestigden die na de match terug diende verwijderd. Vergeten wij niet dat in de week en bij niet spelen, het vee gebruik maakte van het voetbalveld. Het was dan ook evident dat de zondagvoormiddag de talrijke koeienvlaaien weggehaald werden om een min of meer proper veld te bekomen.

Over de latere terreinperikelen op het Herenthout, zullen wij het verder nog hebben.

---

<sup>13</sup> Wie Emile Vervoort gekend heeft, zal hem herinneren als de man met de tricolore band die steeds ging postvatten naast de goal van de tegenstrever ( onder de rust wisselde hij van kant ) en de ganse match volgde met zijn "verrekijker".

## WAAROM SPEELT RACING IN ROOD EN GROEN?

---

Tijdens een gesprek dat wij op woensdag 8 februari 2017 hadden met de oudste nog levende oud-speler, Omer Roelandt, kwamen wij er uiteindelijk achter hoe het kwam dat de nieuwe voetbalploeg de kleuren rood en groen droeg.

Tijdens de fameuze stichtingsvergadering bij “Celle Jef” werden tal van voorstellen voor de nieuwe clubkleuren gedaan. Op een bepaald ogenblik vroeg de toen 16-jarige Omer Roelandt, die reeds twee wedstrijden met de scholieren van Eendracht Aalst had mogen spelen, het woord. Hij was op internaat geweest in het vermaarde “Institut Saint-Nicolas”<sup>14</sup> in Anderlecht en hij vertelde dat de collegeploeg in rood en groen aantrad en dat zij over die kleuren een prachtig liedje hadden, een liedje dat hij ter stond te berde bracht en dat als volgt luidde:

***Les rouge et vert s'en vont en guerre***

***C'est pour défendre leurs couleurs***

***...<sup>15</sup>***

***Voici l'extrême qui s'élance***

***Et passe la balle au centre-avant***

***GOAL GOAL GOAL***

***Les autres sont en décadence***

***L'institut est triomphant***

Het liedje kende zoveel bijval dat bij unanimitieit besloten werd om ook de kleuren rood en groen aan te nemen.

---

<sup>14</sup> Het Institut Saint-Nicolas werd later een echte kweekschool voor tal van Anderlechtsterren.

<sup>15</sup> Omer herinnerde zich – ondanks zijn formidabel geheugen – twee zinnnetjes niet.